

MEET THE TEAM:

Naam: Pascale Jochems

Leeftijd: 52 jaar

1. Kun je jezelf even voorstellen?

Ik ben Pascale Jochems, 52 jaar en geboren in Vught maar verder opgegroeid in Best. Ik woon al 22 jaar samen met mijn vriend Stefan. Mijn loopbaan is gestart bij ABAB Accountants te Uden (13 jaar) als assistent-accountant en daar doorgegroeid naar accountant/relatiebeheerder, daarna Van Tilburg Accountancy & Advies BV en nu accountant/relatiebeheerder bij Van de Ven Accountants | Adviseurs.

2. Waarom (of wanneer) ga je met plezier naar je werk?

Het werk in de accountancy is boeiend en afwisselend. Geen dag is hetzelfde. Er komen allerlei problemen op je pad maar ook hele mooie dingen. Het geeft voldoening als een probleem wordt opgelost en je een klant kunt helpen. Het contact met collega's is ook erg belangrijk.

3. Hoe besteed je jouw vrije tijd het liefst?

In mijn vrije tijd wandel ik veel met onze hond Bebbel en ook fiets ik erg graag (wielrennen en gravelbiken). Meestal met Stefan, soms ook alleen of we doen mee aan een toertocht. Daarnaast ga ik graag uit eten of een avondje borrelen met vrienden. Ook vakanties zijn erg belangrijk voor mij. Ik kan wel zeggen dat ik al heel veel van de wereld heb gezien.

4. Wat is het mooiste moment dat je hebt meegemaakt?

Als ik iets moet noemen is dit toch de aankoop van mijn eerste huis. Toen nog alleen. Ik was erg trots op mezelf

5. Wat is jouw grootste passie?

Fietsen en onze hond Bebbel. Als ik in het weekend niet sportief bezig kan zijn, zit ik niet goed in mijn vel. Het fietsen is de laatste jaren een beetje een verslaving geworden. Het is heerlijk om lekker te trappen en even aan helemaal niets te denken. Ook wandelen met de hond in het bos of op de hei is erg fijn.



6. Wat wilde je worden toen je nog 'jong' was?

Dierenarts worden. Ik heb altijd liefde gehad voor dieren. Helaas bleken de exacte vakken niet echt mijn ding zodat ik de economische richting in ben gegaan.

7. Wat is jouw favoriete vakantiebestemming?

Oostenrijk. De bergen zijn favoriet. Ook leuk voor het wielrennen. Afzien en genieten naar boven en als beloning lekker afdalen. Ook hiken naar een hut, natuurlijk met Bebbel, en dan lekker genieten van het uitzicht op het terras met een lekker hapje en drankje is heerlijk. Skiën in de winter. Kortom een geweldig vakantie-land.

8. Als je een dag alles kon doen wat je wilde, wat zou je dan doen?

Geen idee. Als ik iets echt wil krijg ik het voor elkaar.

9. Waar zie je jezelf over 5 jaar?

Nog steeds werkzaam bij Van de Ven Accountants | Adviseurs als accountant/relatiebeheerder.

10. Wat staat er nog op jouw bucketlist?

Meedoen met de Ötztaler radmarathon. Ook lijkt het mij gaaf om nog een keer naar Chili op vakantie te gaan. Qua natuur is dit het walhalla.